



# 't Doopceeltje

MEDEDELINGENBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTEN  
VAN TWISK/ABBEKERK, NIEUWE NIEDORP EN OMSTREKEN  
EN BROEK OP LANGEDIJK

**Pinksteren-zomer  
2024**



# Waldemar schrijft

Beste lezer,

En toen was het Pasen...

We kennen het verhaal van de intocht in Jeruzalem met Palmpasen. Met grote feeststemming en hoge verwachtingen kijken mensen uit naar de komst van Jezus. 'Hosanna' wordt geroepen. Nu zal alles anders worden, nu komt de nieuwe koning de stad binnen. Echter is dit niet wat er gaat gebeuren. De realiteit is anders, het verhaal loopt anders.

In de aanloop naar Pasen waren we ons aan het voorbereiden op het feest van de opstanding. We verbinden met Pasen het begin van het leven, het moment dat alles opnieuw ontstaat, de opstanding van Christus. Pasen heeft te maken met het fenomeen van begin na de dood. Pasen is leven opnieuw in de geest van liefde en verbondenheid. En misschien geloof je in een lichamelijke opstanding, misschien geloof je in een geestelijke opstanding, misschien geloof je in een symbolische of metaforische opstanding. Pasen is te vergelijken met een markering in de tijd waarbij het oude voorbij is en iets nieuws begint. Een verbinding die we met het Pesach-feest kunnen leggen, is dat Jezus met zijn vrienden het feest van de uittocht wilde vieren. En zo is het Pesach-feest ook een feest van de bevrijding. Het is als het ware een bevrijdingsfeest. En ik stel mij Pasen ook voor als een bevrijdingsfeest. Met Pasen vieren we de bevrijding uit het oude bestaan om ons te verbinden met het nieuwe zijn; om deel te worden van het nieuwe zijn.

Misschien kunnen we ons niet voorstellen hoe het nieuwe zijn eruit moet zien, wat er nu gaat gebeuren, maar er zal altijd wel iets zijn dat ons aanspoort om te blijven zoeken naar iets nieuws; altijd verder gaan met een sprankje hoop in ons dragend.

En dan is de volgende stap al bijna gezet. We kunnen Pasen verbinden met opstanding, of hernieuwing, misschien ook lente en leven, of bevrijding. En misschien maakt het ook allemaal niet uit, is het niet zo belangrijk, hoe we Pasen verbinden of waarmee we Pasen verbinden. En gaat het er alleen om dat we ons deel voelen van Pasen, van het verhaal rond Pasen, het verhaal van God met de mensen.

En voor we het weten, ligt Pasen weer achter ons en hollen we door naar Pinksteren. De komst van de heilige Geest, het ontstaan van de eerste gemeente. En misschien zouden we elke keer dat we aan de eerste gemeente denken, ons de vraag mogen stellen hoe wij in onze gemeente de Geest laten waaien. Geven we ruimte aan verbinding met de zusters en broeders, nodigen we mensen uit die naar de warmte van een gemeente verlangen. Gemeente zijn, is de uitdaging om tussen het verleden en het heden gemeenschap werkelijkheid te laten worden. Gemeente zijn, is een glimp van Gods Koninkrijk hier op aarde zichtbaar te maken, in het klein en in het groot.



Met herderlijke  
groet,

Ds. Waldemar  
Epp

Foto: vredes-  
wake voor  
Gaza

## Kerkdiensten in Nieuwe Niedorp

<b>Zo 5 mei</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Gery	<b>Ds. Waldemar Epp</b> orgel Arjen de Boer
<b>Zo 19 mei</b>	<b>10.30 uur</b>	<b>Ds. Waldemar Epp</b> <b>Pinkstermorgen in Twisk,</b>
<b>Zo 2 juni</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Jaap	<b>Ds. Waldemar Epp</b> orgel Arjen de Boer
<b>Zo 16 juni</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Nel	<b>Ds. Jolan Gaaikema</b> orgel Michel Wentink
<b>Zo 30 juni</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Theo	<b>Br. Joop Lavooij</b> orgel Betty Lavooij
<b>Zo 7 juli</b>	<b>10.30 uur</b>	<b>Ds. Waldemar Epp, LUNCH</b> <b>Gezamenlijke zomerdienst in Broek op Langedijk</b>
<b>Zo 14 juli</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Gery	<b>Mw. Ina Slot</b> orgel Arjen de Boer
<b>Zo 28 juli</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Jaap	<b>Ds. Waldemar Epp</b> muziek Arja Pronk
<b>Zo 11 aug</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>naar <u>Dopersduin</u>, zelf</b> <b>broodje meenemen voor lunch aldaar</b>
<b>Zo 25 aug</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Theo	<b>Ds. Waldemar Epp</b> muziek Arja Pronk
<b>Zo 8 sept</b> Ontvangst	<b>10.30 uur</b> Gery	<b>Ds. Waldemar Epp</b> <b>Gezamenlijke startzondag met lunch</b> orgel Atze Veldhuis

<b>Zo 6 okt</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Nel	<b>Ds. Louise Pondman</b> orgel Arjen de Boer
<b>Zo 13 okt</b>	<b>10.30 uur</b>	<b>Ds. Waldemar Epp</b> <b>Gezamenlijke herfstdienst met lunch in De Rijp- Graftdijk</b>
<b>Zo 20 okt</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Jaap	<b>Ds. Bart Santema</b> orgel Jaap Greeuw
<b>Zo 3 nov</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Gery	<b>Zr. Annie Kalma</b> muziek Michel Wentink
<b>Zo 17 nov</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Nel	<b>Ds. Waldemar Epp Herdenking overledenen</b> muziek Michel Wentink
<b>Zo 1 dec</b> Ontvangst	<b>10.30 uur</b> Theo	<b>Ds. Waldemar Epp</b> <b>1<sup>e</sup> advent, gezamenlijke enigheidsviering</b> muziek Michel Wentink
<b>Zo 15 dec</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> 3 <sup>e</sup> advent Jaap	<b>Ds. Wieteke van der Molen</b> muziek Michel Wentink

*Zoals het moet, een gedicht van Hans Bouma*

*Leefde ik maar als de bomen, zo trouw, zo standvastig,  
Zo geworteld in de aarde.*

*Zo zingend, zo verheven, zo onder dak bij de hemel.*

*Leefde ik maar als de bomen, zo reëel, zo onverdeeld,  
zo duurzaam, zo voltooid*

*Was ik maar mens, mens zoals het moet.*



## Kerkdiensten in Broek op Langedijk

<b>Zo 12 mei</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Jaap	<b>Mw. Hilda Wouwenaar</b> organist: Wout van Laar
<b>Zo 19 mei</b>	<b>10.30 uur</b>	<b>Ds. Waldemar Epp</b>
	<b>Pinkstermorgen in Twisk</b>	
<b>Zo 9 juni</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Lieneke	<b>Ds. Waldemar Epp</b> organist: Kees Balder
<b>Zo 23 juni</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Anneke	<b>Dhr. IJke Aalders</b> organist: Wout van Laar
<b>Zo 7 juli</b> Ontvangst	<b>10.30 uur</b> Inez	<b>Ds. Waldemar Epp</b> <b>Gezamenlijke zomerdienst met lunch</b> organist: Wout van Laar
<b>Zo 21 juli</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Jaap	<b>Ds. Waldemar Epp</b> organist: Wout van Laar
<b>Zo 4 aug</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Lieneke	<b>Mw. Hilda Wouwenaar</b> organist: Atze Veldhuis
<b>Zo 18 aug</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Anneke	<b>Dhr. Joop Lavooij</b> organist: Betty Lavooij
<b>Zo 8 sept</b>	<b>10.30 uur</b>	<b>Ds. Waldemar Epp</b>
	<b>Gezamenlijke startzondag met lunch in N. Niedorp</b>	
<b>Zo 15 sept</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Inez	<b>Ds. Bart Santema</b> organist: Wout van Laar
<b>Zo 29 sept</b> Ontvangst	<b>10.00 uur</b> Jaap	<b>Ds. Waldemar Epp</b> organist: Atze Veldhuis
<b>Zo 13 okt</b>	<b>10.30 uur</b>	<b>Ds. Waldemar Epp</b>
	<b>Gezamenlijke herfstdienst met lunch in De Rijp- Grafdijk</b>	

**Zo 27 okt**      **10.00 uur**      **mw. Aly Vader**  
Ontvangst      Lieneke      organist: Wout van Laar

**Zo 10 nov**      **10.00 uur**      **mw. Ina Slot**  
Ontvangst      Anneke      organist: Atze Veldhuis

**Zo 24 nov**      **10.00 uur**      **Ds. Waldemar Epp**  
Ontvangst      Inez      **Herdenking overledenen**  
organist: Wout van Laar

**Zo 1 dec**      **10.30 uur**      **Ds. Waldemar Epp**  
**1<sup>e</sup> advent, gezamenlijke enigheidsviering in Nieuwe**  
**Niedorp**

**Zo 22 dec**      **10.00 uur**      **mw. Hilda Wouwenaar**  
Ontvangst      Jaap      **4e advent**  
organist: Wout van Laar



Foto; Samen kerk in Broek deed 23 maart mee met de landelijke opschoondag. Aan de volle zakken te zien geen overbodige bezigheid

## De dienst van zondag 7 april

Wat fijn dat Pieter Post weer eens kwam preken en wat een mooie preek.

Het ging over vertrouwen en hoop.

In de open ruimte zei iemand dat ze bang was het vertrouwen kwijt te raken.

Niet zozeer in de schepper als wel in de medemens en de toestand in de wereld.

Maar vertrouwen moet je altijd zien te behouden. Hoop doet leven niet-waar? En natuurlijk gebeuren er vreselijke dingen die wij helemaal niet willen maar naar het waarom moet je niet vragen want daar krijg je geen antwoord op.

Gods wegen zijn nu eenmaal ondoorgroendelijk. Dingen veranderen steeds en rampen gebeuren. Voor ons mensen is het een uitdaging om daar zo goed mogelijk mee om te gaan en te hopen op betere tijden en vooral om de moed erin te houden.

Een poos geleden schreef ik dit:

### Lichtpuntje

Al zit ik nog zo in de knoop  
er blijft altijd een sprankje hoop  
het vlammetje van een kaars misschien  
dat ik door alles heen blijf zien.

Al wat ik van het leven vraag  
ik wil toch altijd heel erg graag  
dat beetje blijheid hier vanbinnen  
bewaren en opnieuw beginnen.

Laten we elkaar inspireren  
en de vonkjes van hoop doorgeven zodat ze blijven circuleren.  
Laten we elkaar aansteken alsof we kaarsjes zijn.  
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.

*Hannie Slagter*



# Pinksterdienst

# Twisk



Zondag 19 mei 2024. De allerlaatste dienst in Twisk.

Aanvang 10:30 uur.

Voorganger Ds. Waldemar Epp.

Organist: Michel Wentink.

Namens de kerkenraad heten Henny Lans en Jan Vrugt u van harte welkom.

# Lente!!!

Na al de donkere dagen achter ons met veel storm en regen is er dan ineens de lente.

Ik denk aan een gedicht van Guillaume van der Graft.

De laatste regels:

*“En in de overmacht van het reppend oerbegin  
Zet God weer onverwacht herscheppend in”.*

Ieder voorjaar lijkt alles weer herschappen. De tuinen fleuren op. De mensen worden weer vrolijker en de zomerkleuren zijn weer in de kleding te zien.

In de laatste vriendenweek op Fredeshiem was het thema re-creëren. Recreëren zonder dat streepje kennen wij maar al te goed als we aan vrij en vakantie denken. Onszelf resetten zouden we nu zeggen. Ontspannen en loslaten.

Dat liggende streepje geeft het een diepere betekenis: her-scheppen. Niet alleen het herscheppende werk van de grote Schepper doet het ertoe, ook wij kunnen proberen alles in een nieuw daglicht te plaatsen. Vriendschappen herstellen, voornemens waarmaken, alles ordenen. Conflicten bijleggen en zo bouwen aan een betere leefomstandigheden voor eenieder.

Herscheppen in de meest simpele vorm.

Annie  
Kalma



## Filmmiddag

Zaterdag 6 april hadden we weer een filmmiddag in het gebouw van Oud Obdam. We begonnen om twee uur met koffie thee en een heerlijke gevulde koek van de bakker. We wilden op tijd starten met de film, maar ondanks de goede voorbereiding waren er wat technische problemen die eerst opgelost moesten worden. Iets later dan gepland konden we kijken naar de film "Nowhere special".

Dertiger John (Norton) is een zachtmoedige glazenwasser in Belfast die niet lang meer te leven heeft. Omdat de moeder van zijn vierjarige zoontje Michael (Lamont) met de noorderzon vertrokken is en hij geen familie heeft, gaat John wanhopig op zoek naar een stel dat de kleuter wil adopteren. Zakdoeken aanbevolen bij dit waargebeurde Britse drama (van een Italiaanse maker). Niet alleen vanwege het verhaal, dat subtiel maar ook wat voorspelbaar en sentimenteel wordt verteld, maar vooral vanwege de acteurs. Norton speelt prachtig ingetogen, de kleine Lamont zeer naturel. Winnaar van diverse publieksprijzen, waaronder die op Film by the Sea.

We mochten de film lenen uit de collectie van de Doopsgezinde vermaning in de Beemster. Na afloop waren we het erover eens dat de filmgroep van de Beemster vermaning een goede smaak heeft. Een prachtige film die goed paste bij ons gezelschap.

Onder het genot van een hapje en een drankje konden we nog een tijdje nagenieten. We besloten de middag met een Chinese maaltijd die erin ging als koek.

Alle aanwezigen waren van mening: "Dit smaakt naar meer!" Zij doelden daarbij niet zo zeer op de voortreffelijke Chinese maaltijd maar vooral op de filmmiddag op zich.

Misschien is het een idee om in september nog eens een filmmiddag te organiseren. Er liggen nog genoeg films op de plank in de Beemster en we hebben nog geld over van de bijdrage van de Rijper Sociëteit.

Nog even ter informatie: de projectie was een stuk beter dan de vorige keer. De oude projector van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek was toen al niet zo goed meer en inmiddels ter ziele gegaan. Toevallig hebben ze in de Beemster een nieuwe, lichtsterkere, projector gekocht en was de oude overbodig geworden. Die mocht de Stichting Oud Obdam-Hensbroek wel hebben. Het is een oudje maar hij doet het nog prima. De Stichting heeft zelf gezorgd voor een prachtig nieuw scherm.

*Jaap Kroon*



## Geschiedenis

In 1575 bood Willem van Oranje aan Doopsgezinden de mogelijkheid om de dienstplicht af te kopen. Een vroege erkenning van dienstweigering op grond van religieuze gewetensbezwaren, zouden we het kunnen noemen. Nu weet ik niet wat de waarde daarvan was, want Willem had het hier helemaal niet voor het zeggen. De 80-jarige oorlog was net begonnen en 1648 met de vrede van Munster was nog ver weg. Maar Willem had geld nodig om .... Oorlog te voeren. En ook toen gold al, pecunia non olet. Geld stinkt niet. Ik ben Nederlands Hervormd gedoopt en zat bij de Vrijzinnigen, toen nog Nederlandse Protestantenvbond (NPB), op zondagschool. Dus van dienstweigeren was bij mij geen sprake. Eén van de vragen die bij de keuring voor dienstplicht beantwoord moest worden was; "wat is uw kerkelijke gezindte?" Ook bij latere sollicitaties kwam die vraag steeds weer terug. Iedereen vond het normaal om die vraag te stellen en te beantwoorden. Ik denk dat het antwoord in hoge mate medebepalend was of de kandidaat voor een bepaalde functie aangenomen werd. Eenmaal in dienst waren er voor de avonden en weekenden Katholieke militaire tehuizen (KMT), protestantse (PMT) en humanistische (HMT). Behalve om dienstplichtigen hier een thuisgevoel te geven, werd zo'n gebouw soms ook wel gebruikt voor andere (christelijke) bijeenkomsten. Er was een aalmoezenier of legerpredikant voor de geestelijke verzorging. Bij ons op het dorp was de dominee van de NPB tevens



legerpredikant (met een militaire rang). Nou was het in mijn tijd, zeg maar de generatie die zijn tienerjaren in de sixties had, al wel zo dat wij niet meer deden aan strikte scheiding van geloofsrichtingen en gingen de dienstplichtigen naar het tehuis waar het 't gezelligste was. Was dat vanavond het KMT: so be it.

Maar even terug naar de 16<sup>e</sup> eeuw. 1530 geldt als jaartal dat de eerste Doopsgezinden zich in Twisk waagden. Op het sollicitatieformulier (zo dat toen zou hebben bestaan) stond achter kerkelijke gezindte "RK" al voorgedrukt. Voor de Spaanse koning, die het hier voor het zeggen had, was er maar één geloof. En ook voor Willem van Oranje was er maar één geloof en ook dat was geen Doopsgezind. Nee, die eerste generaties Doopsgezinden waren hun leven niet zeker. In Westfriesland gingen de gezagsdragers daar heel lang en zo veel mogelijk pragmatisch mee om, maar zo nu en dan ontkwamen ze er niet aan om toch weer wat "afvalligen" op de brandstapel te zetten.

Er is in 500 jaar veel veranderd. De dienstplicht is afgeschaft (eigenlijk opgeschort), maar de oorlog nog steeds niet. De gezindte-vraag mag niet meer gesteld worden, maar zou die wel gesteld worden dan vult meer dan de helft van de Nederlanders hier nu "geen" in. De kerken lopen leeg en wij zijn niet in staat gebleken het tij te keren. De militaire tehuizen, ooit feestelijk met veel tromgeroffel geopend, zijn stilletjes gesloten. Het is niet meer met gevaar voor eigen leven om te zeggen dat je Doopsgezind bent en toch zijn er bijna geen mensen meer die dat doen.

We hebben op alle mogelijke en onmogelijke manieren getracht om het vrijzinnige woord (mag ik het zo noemen?) in Twisk nieuw leven in te blazen, maar moeten nu de handdoek werpen. Het plotselinge overlijden van onze penningmeester Harry Visser, en het uitblijven van een opvolger voor hem en voor mij, bij mijn aangekondigde aftreden als voorzitter afgelopen maart, laat ons geen andere keuze.

Op 1<sup>e</sup> Pinksterdag hebben we de allerlaatste Doopsgezinde kerkdienst in Twisk. We nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Aanvang 10:30 uur.

En vanaf 2<sup>e</sup> Pinksterdag zijn ook wij geschiedenis.

## Daden gaan woorden te boven.

Ik wil dit stuk positief afsluiten. Om te beginnen wil ik jullie allemaal bedanken. Ik heb me altijd heel welkom gevoeld. In de afgelopen jaren heb ik vele Vermaningen bezocht en Doopsgezinden gesproken. Allen weten we dat we langzaam maar zeker richting de uitgang gaan, maar niemand lijdt er onder. In tegendeel. Doopsgezinden zijn opgewekte en positieve mensen. Houd dat vast. De Doopsgezinde gemeente in Twisk is dan straks wel weg, maar de mensen niet. De Vermaning ook niet. De kerstnachtvieringen gaan gewoon door. Ook in de toekomst kan op 2 november, Allerzielen, iedereen in de Twisker Vermaning terecht om stil te staan bij een dierbare die hij/zij moet missen. En als we dan in de toekomst nog meer naar een individuele geloofsbeleving gaan: het Stilleboetje blijft (notarieel vastgelegd) bestaan. Iedereen kan hier 24/7 terecht op het moment dat hij/zij dat wil. God zit niet in de samenkomst, niet in het gebouw, niet in de lucht, maar in onszelf. Daden gaan woorden te boven.

Het ga jullie allen goed.

*Jan Vrugt*



*Wilt u reageren  
n.a.v. dit artikel,  
mail dan naar:  
[janvrugt@out-  
look.com](mailto:janvrugt@outlook.com)*

## **Van huis naar school en van school naar huis in Oudkarspel**

De weg naar school voerde langs de Dorpsstraat er waren geen zijwegen.

Aan weerszijden van de Dorpsstraat stonden de huizen en achter de huizen lag aan de westkant de Voorburggracht en aan de oostkant de Achterburggracht.

Er waren wel wat zijweggetjes maar dan moest je een brug over naar een eiland.

Ik ben op het eiland Engelenburg geboren dat betekende dat wanneer ik naar de wereld wilde (de Dorpsstraat als startpunt) ik eerst "de brug over" moest.

Het was een hoge brug zodat de schuiten met kool er met gemak onderdoor konden varen.

Later woonden wij aan de Dorpsstraat en liep ik langs de huizen naar school.

Deze school had in de beginjaren van het traject een ouderwets schoolplein van grint met veel oude kastanjabomen en een hek van ijzer, hoog en met punten die op een speer leken.

Een hek geschikt voor een kwajongensgesticht.

Met een stokje ratelend langs de hekjes keek ik iedere schooldag naar de huizen en de bijbehorende voortuintjes en ontdekte dat ieder huis en ieder voortuintje anders was.

Lang bleef ik in het voorjaar kijken naar een tuintje met een brede rij blauwe druifjes langs het pad. Op een dag besloot ik dat ik later blauwe druifjes in een tuin wilde.

Door mijn contact met klasgenootjes kwam ik na verloop van tijd ook in de huizen.

In ieder huis ging het er anders aan toe. Geen huis was te vergelijken met een ander huis.

Zo kwam ik in aanraking met verschillende levensovertuigingen.

Bij de één waren er veel strenge regels vooral tijdens de maaltijd.

Met dit mes de boter, niet twee keer hetzelfde op de boterham.

Bij de ander waren de ouders vegetarisch en lag er een kalktabletje naast je bordje.



Soms mocht ik bij een gereformeerd buurmeisje, die naar een andere school ging, mee eten en daar werden Bijbelverhalen voorgelezen. Er was een vriendelijke oude dame waarvan de zoon zijn leven lang bij haar bleef wonen, daar mocht ik ook binnenkomen en kreeg dan een koekje.

Bij de timmerman rook het naar vers hout en de groenteboer had een vrouw met een houten been.

Sommige mensen waren welgesteld, daar mocht je op zaterdag televisiekijken.

Sommige mensen hadden het niet breed, daar kreeg je een brok stukgevallen Mariabeeld om een hinkelbaan mee te tekenen.

In mijn belevingswereld waren alle mensen aardig en allemaal verschillend.

Niemand hoefde zo te zijn als de ander en van 1 worden was geen sprake.

Dit heb ik geleerd tijdens deze tocht, dag in dag uit. De blauwe druifjes groeien nu ieder voorjaar in de tuin alleen niet zo keurig in het gelid.

*Wil Borst*



## Erfdeel der Vaderen

De gevelsteen aan de Amsterdamse Singelkerk toont  
zon, lam en toren als tekens der verdeelde gemeen-  
ten, die zich verenigden. „Amore et pace conjuncti”,  
In liefde en vrede verbonden, zo luidt het opschrift.

Een zon. Teken van God, de zon der zonnen,  
Die aarde en hemel schiep naar 't oud getuigenis.  
Die, wat ons ook ontviel of wat wij wonnen,  
De bron en drager van ons kleine leven is.

Een lam. Teken van Hem, het licht der lichten,  
Uit 's werelds duistere wolken stralend opgegaan,  
Die, Heer der Kerk eens Zijn gemeente stichtte  
En in wiens liefdeglans ook wij als broeders staan.

Een toren. Hoog ons boven de aarde wenkend  
Naar eeuwig licht, neerdalend in het stof.  
Licht dat, genade en eeuwig heil ons schenkend,  
Ons samenroept in 't lied tot 's Heren lof.

Zon, lam en toren. Eens ook droef verdelend teken,  
Maar nu verbonden: één in liefde en vree.  
Wij, drinkend Zijn wijn, die samen 't éne brood nu breken  
En delen, sámen, al Gods' schatten mee.

Hilversum

A. L. BROER



Foto: op 19 maart gaf Hannie Slagter een workshop origami patchwork. De zusters van Nieuwe Niedorp en Broek op Langedijk maakten elk een vierkant, negen aanwezige zusters dus negen vierkanten, allemaal even mooi.

**Inleveren kopij volgend Doopceeltje voor 1 november 2024**

### **Contactgegevens**

Website van de drie gemeenten: [www.btn.doopsgezind.nl](http://www.btn.doopsgezind.nl)  
Predikant/dienaar: Ds. Waldemar Epp, 06 42 02 29 88  
Ds.w.epp@gmail.com

### **Secretariaat**

**Nieuwe Niedorp:** Annie Kalma-Lok  
Hobbemaplantsoen 29,  
1701 KD Heerhugowaard  
072-5719049  
[kalmalok@freeler.nl](mailto:kalmalok@freeler.nl)

Vermaning: Dorpsstraat 149, 1733 AG Nw. Niedorp

**Broek op Langedijk:** Jaap Kroon,  
Waterweidje 17, 1711 TA Hensbroek  
0226-452060  
[orkon@live.nl](mailto:orkon@live.nl)

Vermaning: Dorpsstraat 202, 1721 BV Br. op Langedijk

**Twisk:** Jan Vrugt  
Beukenlaan 33, 1676GR Twisk  
[janvrugt@outlook.com](mailto:janvrugt@outlook.com)

Vermaning: Dorpsweg K149, 1676 GK Twisk

### **Financiële administratie**

Broek op Langedijk: NL 60 RABO 016 040 0309  
NL 44 INGB 000 039 8965  
t.n.v. Doopsgezinde gemeente Aan de Langedijk  
Nieuwe Niedorp: NL 25 RABO 034 490 0274  
t.n.v. Doopsgezinde gemeente Niedorp  
Twisk: NL 45 RABO 033 300 3446  
t.n.v. Doopgezinde gemeente Twisk Abbekerk

### **Redactie/retouradres:**

't Doopceeltje  
Dorpsstraat 42, 1721 BL Broek op Langedijk, 0226320550/0634661727,  
[Lieneke.arkesteijn@gmail.com](mailto:Lieneke.arkesteijn@gmail.com)

**Uitgave van de Doopsgezinde Gemeenten Twisk-Abbekerk, Broek op Langedijk en Nieuwe Niedorp.**